

Stribkorset

Ved Strib Kirkes 100 års jubilæum var en af gaverne et keramikors på ca. 40 x 60 cm. Korset er udført af keramikeren Gerd Hiort Petersen fra Rø på Bornholm. Gerd har i ca. 40 år været en meget anerkendt keramikker med udstillinger i både ind- og udland. Siden 1982 også kendt kirkekunstner med udsmykninger i mange kirker. I sommeren og efteråret 2010 kunne hendes værker ses på Grimmerhus – heldigt for os, for her blev den anonyme giver inspireret til at bede Gerd udføre et kunstværk til Strib Kirkes jubilæum – ikke kun et smukt kunstværk, men det skulle være specielt udarbejdet til Strib Kirke med henvisning til Stribs historie foruden de mange kristne symboler. Derfor kan vi nu passende kalde det for **Stribkorset**.

Stribkorsets symboler:

Den gyldne baggrund kan ligne solen og symboliserer Gud som skaberen og livgiveren.

I korsets centrum er en fisk og bogstaverne I CH TH Y S. Fisken er et ældgamelt Kristussymbol. Det græske ord for fisk er ICHTHYS, og ordet indeholder begyndelsesbogstaverne på sætningen:

Jesus (I) Kristus (CH) Guds (TH)
Søn (Y) Frelser (S)

Under kristendomsforfølgelserne brugte menighederne at tegne fisk med kridt på murene for at vise de kristne vej til de hemmelige steder, hvor der blev holdt gudstjeneste.



Duen øverst i korset er et symbol på Helligånden, som i kristen forståelse oplyser, overbeviser, levendegør og trøster.

På korsarmene er grene med løv, som symboliserer blade fra "Livets træ", som skænker evigt liv.

Ved korsets fod er der en smakkejolle - Strib Kirkes tredje kirkeskib. Kirkeskibe symboliserer menneskets rejse fra vugge til grav. Læg mærke til at denne smakkejolle er ude i bølgegang – for livet kan give opture og nedture. Da kong Frederik III i 1651 befalede, at der skulle oprettes færgefart mellem Fredericia og Stribodde, brugte færgemændene på Strib smakkejoller som færger. Derfor er det netop en smakkejolle, der er det tredje kirkeskib i Strib Kirke.