



Vejlby - Strib - Røjleskov pastorat

Kirkebladet

Oktober – December 2022

Paradis

JOSEFINE SAR

GUDS UENDELIGE HAVE

Paradis er et sted
hvor vi kommer hen
når vi ikke er her på jorden mere

I Paradiiset har vi
det godt
alle sammen

I Paradiiset mødes vores kære
igen

I Paradiiset er der intet ondt,
kun godt

I Paradiiset er der lyst, varmt,
grønne enge,
bjerge,
hav, søer
og dyr

I Paradiiset er der alt
hvad hjertet begærer

I Paradiiset er kærligheden
det største, der findes

i Guds uendelige have



Foto: Nikki Bøjsen Damm



Nikki og Hilda

HVORDAN SER DET UD I PARADISET?

Der er mange, der vil anse følgende for det rene volapyk, og med en vis ret kan hævde, at jeg har læst for meget Astrid Lindgren og set for meget Barnaby på TV.

Men forestillingerne er egentlig bare en konsekvens af vores trosbekendelse, at Gud er altings skaber, og at Guds Søn er altings genopretter. Og at denne "altings ramme" afføder en tro på kødets opstandelse og det evige liv.

Så jeg tror, at når jeg dør, skal jeg en dag opvækkes igen til evigt liv. Og det evige liv indeholder alt det, jeg kan forestille mig er godt. Jeg skal for altid være sammen med dem jeg mødte, fik og elskede her i livet. Ingen ondskab, sygdom, alder eller uenighed skal nogensinde skille os mere. Glæden skal være skårløs og fuldkommen; den glæde, som i sidste ende springer ud af glæden, Gud selv havde – og stadig har, - ved at skabe.

Gud vil skabe en ny himmel og en ny jord, står der i Johannes Åbenbaring. Hvordan mon den jord ser ud?

Jeg tror den vil ligne et meget stort engelsk Yorkshire-landskab. Der vil være små huse, som vi bor i. I udgangspunktet bor vi alene, men alligevel med masser af mulighed for at besøge hinanden fra morgen til aften. Der vil altid være det nødvendige i de huse, og man vil aldrig kede sig. De vigtigste rum i huset er køkke-



Foto: Martina Achse "Yorkshire landscapes", Pixabay

net, hvor der er kaffe og et bord med voksdug og kopper, for der vil altid være tid til at slå en sludder af med naboen eller naboens nabo, og le og fryde sig sammen med nogle af alle de mange mennesker man kendte i denne verden, men som nu bebor denne store og nye verden.

Men bliver det for trivielt kan man gå på opdagelse. På biblioteker, som man aldrig bliver færdig med at undersøge, eller på ekspeditioner i den nye verden, opdager man, at denne verden er mindst tusind gange så stor som den vi kender her. Der er også mere end tusind gange så mange uopdagede ting, dyr og planter, som Gud i sin grænseløse skaberglæde har sat i den verden.

Naturen er fuldkommen og mangfoldig. Men synes man heller ikke det er noget, vil der være tilbagevendende begivenheder at se frem til; Man kan se og følge alle etaper af den himmelske Tour de France, der gennemkøres i landskaber, der langt overgår alper og Pyrenæer i storhed og skønhed. Man kan selv følge ruten, cykle den selv, eller følge med i sin autocamper. Eller man kan blive i sit lille hus og følge den på TV.

Oven i købet uden at blive forstyrret af arbejde, rengøring, andre sommerferieplaner eller uforudsete hus- og haveforpligtigelser.

Og hvis man gennem samtlige 21 etaper kun vil spise toast fra den toastmaskine, man har placeret inden for TV-lænestolens rækkevidde, så vil der ingen sundhedsmæssige konsekvenser være af det. Der hvor døden har mistet sin brod, vil mange ting – også fejlernæring - være ukendte begreber.

Hvis man læser bibelen konkret, bogstaveligt, fantasi- og historieløst kan ovenstående ikke være andet end pladder, fantasi og fiktion. Men hvis man læser biblens ord med den Ånd der udspringer af troens skønhed og løftets umistelige håb, vil man kunne genkende det hele for eksempel i salmistens skønne ord fra Salmernes Bog kapitel 103:

*”Min Sjæl, lov Herren, og glem ikke alle hans velgerninger!
Han, som tilgiver alle dine misgerninger og læger alle dine sygdomme,
han, som udløser dit liv fra graven og kroner dig
med miskundhed og barmhjertighed,
han, som mætter din sjæl med godt,
så du bliver ung igen som ørnen!*

Jes Rønn Hansen, sognepræst

HVOR GODT DET ER I HIMMERIG

I Holbergs komedie ”Jeppe på Bjerget” finder vi en dag fæstebonden Jeppe i baronens seng. Jeppe har fået sig én eller flere over tørsten. Jeppe drikker, fordi hans kone Nille altid er efter ham og slår ham med krabasken. Han drikker og drømmer sig væk fra virkeligheden. Den stakkels mand bliver ydmyget og holdt for nar. Bedøvet og omtåget af druk bæres han en dag ind i baronens seng.

Her falder han i søvn og drømmer, at han er kommet i Paradiset – helt ufortjent i øvrigt. Hos Holberg er paradistilstanden en drømmeverden i modsætning til det travrige liv med bekymringer og uretfærdighed.

Beskrivelsen af Paradis kan også være noget dennesidigt. Den danske konge, Valdemar Atterdag, udtalte engang, at Vor Herre gerne måtte beholde sit Paradis, når blot han kunne beholde sit Gurre. Et sted i Nordsjælland, som han elskede over alt på jord. Her var fred og idyl.

Sådan har de fleste af os vores eget lille Paradis. Det kan være sommerhuset, et sted i naturen, hvor vi søger stilheden og freden. Paradistanken er især fremhævet hos salmedigteren Ingemann. ”I østen stiger solen op, - den kommer fra den favre kyst, hvor Paradiset lå”.



Solen fra øst spreder guld på sky – giver lys og liv til store og til små. Det vil sige, at her i livet får vi glimt fra lysets hjem og fra dit paradys. – Og i en anden salme siger Ingemann: ”O du, som os velsigned og tog i favn de små, en morgen se vi dig i Paradiset”. Det Paradis, der ikke er skjult – langt borte, men skinner ind over vores liv. Vel, - paradys hist oppe, men samtidig nærværende i vores liv.

Der er især et digt af Grundtvig, som jeg holder så meget af. Det hedder ”Paradiset” og står i den nye højskolesangbog 18. udgave nr. 559: ”Gud planted en have fra øst til vest.” En poetisk fortælling om, ”at Gud planted en have i Eden” (Paradiset).

Grundtvigs pointe er, at i den have stod livets træ! Tegnet på, at folk de skal ikke dø som fæ, men leve med ham uden ende. I den have lavede Gud alting op med sin ånde. Men paradishaven er også en fortælling om, at synden er kommet i verden ind, hvilket indebærer, ”at vi har mer af ørk end af Eden”, ”men bedst også bære kan nu vort sind det ringe og grimme hernelen”!

Ja, livet med alle dets fortrædeligheder: ondskab og uretfærdighed må og kan vi bære, fordi vi ustandseltigt ser glimt fra Guds Paradys. Men aldrig skal vi glemme at elske det billede, vi har i vor bryst, og Paradys søge histoppe! Et vidunderligt digt, det sætter vort liv i perspektiv, at paradys ikke er tabt for os, men vi kan spejle det histoppe.

Ret beset kan vi sige, at forestillingen om Paradis i kristen betydning er forbundet med menneskelivet. Lyset fra Paradis skinner ind over vores liv. På den måde bliver Paradiset synonym med Guds rige og det evige liv, og Guds rige er jo midt iblandt os, siger Jesus, - og i Fadervor lærer han os at bede: ”Komme dit rige”. Dvs. lad dit rige ske på jorden – iblandt os – som den sker i Himlen. ”Midt iblandt os er Guds rige”, synger vi i en salme. Se, det er jo kernen i kristentroen! Jesus siger, at vi kan ikke sige: ”Se her, eller: Se der er Guds rige, for Guds rige er inden i jer eller: det er midt iblandt jer”. Det betyder, at hvor Guds ordet lyder ved gudstjenesten, ved dåb og nadver og midt i vort hverdagsliv, der er Guds rige. – Og hvad så, når vi dør? - Heller ikke der, er der en grænse for Guds rige.

Livet hos Gud og livet med Gud, kan end ikke døden adskille os fra. Men de fysiske rammer om Paradis, Himmeriget eller det evige liv, har vi ingen eksakt viden om. Om det kan vi kun tale i billeder. I salmen ”Den signede dag” synger vi om de gyldne sale, hvor ”med venner i lys vi tale.” Længere kan vi ikke komme. Vi siger, at vi overgive vore døde i Guds hånd. Grundtvig skriver i en salme (DDS538) hvor godt det er i Himmerig (jvf. Paradiset), ”og du har sat en stol til mig i dine lyse sale!” Det stemmer jo overens med Jesu ord om, at han er gået bort og har gjort en plads rede for os i sit Himmerig – i sit Paradis.

Det er her midt i livet, at Guds riget kommer til os i Jesu ord og giver liv og lys til store og til små. Det er her håbet fødes, og troen styrkes. Og når vore dage er til ende, må vi tro, at Gud fortsat har en plads til os i sit rige.

Eskild S. Pedersen, tidl. sognepræst og sømandspræst

Salmebroderier

Kirkens Strikkeklub har afholdt fernisering af Salmebroderier i Strib Kirke. De smukke broderier kan ses i Sognegården og til særgudstjenester i vore tre kirker.

*”Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
gå vi til Paradis med sang.”*

(DDS 121)



AT LANDE ET GODT STED

Ordet PARADIS får mig til at tænke på forskellige paradisiske steder, jeg har set, især skove og haver, deriblandt Kasmose Skov, når de høje slanke bøgestammer har lysegrønne nyudsprungne blade, eller Den Japanske Have i Broby her på Fyn, og Monets have i Giverny i nærheden af Paris, og mange andre smukke haver.

Men også musikstykker, jeg har lyttet til, for eksempel sådan noget som Andrew Lloyd Webbers "Pie Jesu", giver mig en fornemmelse af at være i Paradis.

Denne kobling af et ord til smukke, fredfyldte steder eller stemninger har noget at gøre med meget tidlige indtryk fra barndommen. I bund og grund er det sådan, at



Foto: Lis Nielsen, Hortensiahuske ved Tregastel, Bretagne, sept. 2016

hver gang jeg ser en hortensia, sker der en lynhurtig tidsrejse i mit indre tilbage til 1946. Jeg bliver en lillebitte 3 årig pige, der går tur sammen med mor i haven i Røjleskov hen til hortensiahuskene for enden af stuehuset, når jeg har spist min havregrød. Det var paradisisk og er paradisisk at tænke på!

Jeg er sikker på, at jeg er præget af kirkegang og søndagsskolelærdom til at have en ide om det evige Paradis. Denne ide er knyttet til jordiske billeder og stemninger, som på mange måder er ufuldkomne og flygtige. Jeg sammenligner det derfor med, når jeg begiver mig ud på en rejse til et nyt sted. Jeg har set nogle billeder i en brochure, men jeg får det først rigtigt at se, når jeg står der. Undervejs i livet, synes jeg, at der er mange tilskyndelser til at stole på det, som Jesus fortalte om et liv efter døden. Om jeg kan forestille mig det, er ikke vigtigt, men jeg fornemmer, at jeg lander et godt sted, når jeg ind imellem synger med på dette salmevers af Grundtvig (DDS 729):

*"Og når engang på Herrens bud
Vort timeglas udrinder,
En evig sommer hos vor Gud
I Paradis vi finder."*

Lis Nielsen

MUSIK I KIRKERNE



Advents musikgudstjeneste i Røjleskov Kirke

Søndag den 27. november kl. 14.00

Første søndag i advent synger Motetkoret den skønne adventstid ind i en stemningsfuld sammenhæng af adventssalmer, adventskormusik og adventstekster med pastor Jes Rønn Hansen og organist Birgitte Skovmand.

Efter gudstjenesten er der kaffe og æblekage i Kulturhuset, Røjleskovvej 37. Velkommen!

Julekoncert "De 7 læsninger" i Vejlbj Kirke

Søndag den 11. december kl. 16.00

Vi kan glæde os til de 7 læsninger 3. søndag i Advent i år, hvor fællessang, korsang og tekstlæsninger festliggør før-juletiden i vore sogne.

Jes Rønn Hansen er liturg. Børnekor og Korskole bliver ledet af organist Helle Sørensen. Motetkoret ledes af organist Birgitte Skovmand. Begge organister medvirker også med orgelmusik.



Nytårsmusikandagt i Strib Kirke

Søndag den 15. januar kl. 14.00

Festlig nytårsmusik, trompetist Martin Kjær Killie, fællessalmer og tekstlæsninger. Sognepræst Jes Rønn Hansen er liturg. Organist Birgitte Skovmand og Motetkoret medvirker.

SOGNEAFTNER "TRO OG VIDEN"

Aktivitetsudvalget for Vejlbj, Strib og Røjleskov sogne arrangerer en række spændende sogneaftner i Sognegården i Strib med overskriften "TRO OG ...". Der venter os foredrag, der går i dybden og løfter vores interesse for det åndelige, sproglige, historiske og musikalske. Alle foredrag har fri entré, og menighedsrådet er vært ved en kop kaffe. Der kan gives bidrag til kirkernes menighedspleje (bl.a. julehjælp).

Velkommen til indholdsrige **SOGNEAFTNER** i Sognegården.

Onsdag den 28. september kl. 19.30

Adam og Eva – og Patrick fra Herlev

Bibelforsker **Søren Holst** fortæller om, hvordan man oversætter de bibelske tekster for læsere, der hovedet ikke kender til Bibelen i forvejen.

Patrick fra Herlev eksisterer ikke, og alligevel har han været hovedpersonen i arbejdet med at oversætte Bibelen 2020.



Foto: Kåre Gade

Mandag den 28. november kl. 19.30

Tro versus Tro

Professor **Peter Lodberg** tager udgangspunkt i sin bog "Kristendommen i dialog og konflikt gennem 2000 år" om vores tid, hvor forskellige religioner og trosretninger konfronteres som aldrig før.

Tro er essentielt for menneskers liv, værdier og selvforståelse. Vi tror forskelligt og på noget forskelligt. Det kan enten berige eller skabe usikkerhed og modstand, når tro møder tro.



Privatfoto

GUDSTJENESTER

Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

9. oktober 17.s.e.Trin.		9.00 Jeppe Mejrup	19.30 Jeppe Mejrup
16. oktober 18.s.e.Trin.	10.30 Hanne Drejer	9.00 Hanne Drejer	
23. oktober 19.s.e.Trin.		10.30 Bente Luise Toft	9.00 Bente Luise Toft
30. oktober 20.s.e.Trin.	14.00 Familiegudstjeneste Bente Luise Toft	9.00 Jeppe Mejrup	
6. november Allehelgen	10.30 Mindegudstjeneste Bente Luise Toft	16.00 Mindegudstjeneste Hanne Drejer	9.00 Mindegudstjeneste Bente Luise Toft
13. november 22.s.e.Trin.		19.30 Hanne Drejer	10.30 Hanne Drejer
20. november Sidste s. i kirkeåret	10.30 Bente Luise Toft	14.00 Familiegudstjeneste Bente Luise Toft	
27. november 1.s. i Advent	9.00 Bente Luise Toft	10.30 Bente Luise Toft	14.00 Musikgudstjeneste Jes Rønn Hansen
4. december 2.s. i Advent		14.00 Strib Skoles kor medvirker Jes Rønn Hansen	10.30 Jes Rønn Hansen
11. december 3.s. i Advent	16.00 De 7 læsninger Jes Rønn Hansen	10.30 Jes Rønn Hansen	
18. december 4.s. i Advent		10.30 Bente Luise Toft	9.00 Bente Luise Toft
23. december Lillejuleaften		16.00 Hanne Drejer	
24. december Juleaften	14.30 16.00 Bente Luise Toft	14.30 15.30 Jes Rønn Hansen	13.00 Bente Luise Toft

GUDSTJENESTER

Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

25. december Juledag	10.30 Jes Rønn Hansen	10.30 Bente Louise Toft	9.00 Jes Rønn Hansen
26. december 2. Juledag			10.30 Jes Rønn Hansen
31. december Nytårsaften		16.00 Bente Louise Toft	
1. januar Nytårsdag	14.00 Jeppe Mejrup		
8. januar 1.s.e.H3K		10.30 Bente Louise Toft	9.00 Bente Louise Toft



Stille stund i Strib Kirke

Onsdage i lige uger kl. 16.00 - 18.00

Der er mulighed for at bruge kirkerummet i Strib til en pause, pusterum, stilhed, eftertanke, bøn – til en stille stund.

Der er ingen tilmelding eller program. Der er kun en skøn baggrundsmusik og lys, der kan tændes. Velkommen!

Bibelmarchon

Få læst hele bibelen: Tag en bibel med eller få en i Sognegården. Vi læser efter den autoriserede 1992-oversættelse.



Læseplan: 12.oktober (Dommerbogen og 2. Korintherbrev); 16. november (1. Samuelsbog, Galaterbrevet og Efeserbrevet); 14. december (2. Samuelsbog, Fillipperbrevet og Kolossenserbrevet).

Vi mødes i Sognegården kl. 19. Henvendelse: Kristine Z. Nüchel, 40 22 01 30

Kirkekor

Korskole (for børn i 1.-2.klasse) øver onsdage kl. 14-15 i Sognegården. Gennem lege og sangøvelser oplæres børnene i at synge i kirkekor.

Børnekoret (for børn i 2.-4.klasse) øver onsdage kl. 15.30-16.30.

Vores børnekor deltager i søndagsgudstjenester én gang om måneden og ved kirkens højtider. Koret afholder også jule- og forårskoncerter. Derudover deltager vi i korstævner på Fyn.

Tilmelding: Organist og korleder Helle Sørensen, hds@pastorat.dk

Motetkoret har trænedede korsangere, der synger flerstemmigt og har korprøver torsdage kl. 16-17 i Sognegården. Koret medvirker ved højtider, musikgudstjenester, konfirmationer, høstgudstjenester, temagudstjenester, advents-, nytårs- og julekoncert i sognets tre kirker. Der er optagelsesprøve. Koret er lønnet, og der lægges vægt på hyggeligt samvær og indlæring med humor- man bliver glad af at synge.

Henvendelse: Organist og kantor Birgitte Skovmand, 21 81 69 65



Babysalmesang i Strib kirke

Et tilbud til forældre med spædbørn (0-12 mdr.). Kristine Z. Nüchel leder forløbet. Kirkerum med orgelspil ved Birgitte Skovmand og fælles salmesang åbner sanserne og giver en særlig oplevelse af fred og glæde for små børn og deres forældre.

Torsdage 9.45-10.15 (Vinterhold: 3. nov. - 1. dec.)

Tilmelding: Kristine Z. Nüchel, sms til 40 22 01 30

Legestuen

Hver tirsdag kl. 9.30-11.30 er Legestuen åben i Sognegården for børn under 5 år ifølge med en voksen. Juleafslutning d. 6. december kl. 10 med salmesang og julefortælling i Strib Kirke og juletræsfest i Sognegården.

Tilmelding: Lene Simonsen, 27 82 25 35. Mere information: Facebook - Molly Strib Legestue

Juniorkonfirmand

Tirsdage efter skolen for børn i 3. klasse fra d. 13. september til d. 15. november.

Tilmelding: Helle Sørensen, hds@pastorat.dk

Dagligstuen

Hver onsdag kl. 10-11.30 er der kaffe og et lille foredrag i Sognegården. Vel mødt!

Henvendelse: Christel Meijburg, 92 43 93 30

Spise sammen aften

Er du blevet alene - og du stadig gerne vil være en del af et fællesskab, så kom og vær med, når vi mødes en gang om måneden og hygger os med at lave et måltid sammen. Vi nyder måltidet i hinandens selskab og snakker om løst og fast.

Spise sammen aften kl. 16.00 i Sognegården: 12.sept., 10. okt., 14. nov., 12. dec.

Tilmelding: Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk

Læsekreds

Den første mandag i hver måned kl. 10.30-11.30 har vi i Sognegården en rigtig god diskussion om den netop læste bog. Det er rigtig godt at høre andres synspunkter og opfattelse af bogen. Sluttelig kommer vi med forslag til næste bog.

Information hos Hanne Pristed, 86 27 61 07



Strikkeklub

Den første onsdag i hver måned kl. 13-15.30 strikker, hækler, broderer, snakker og drikker vi kaffe sammen i Sognegården.

Der er plads til alle, og manglende erfaring er ikke en undskyldning for at fravælge strikkeklubben. Der er mulighed for at deltage i fælles projekter (vi broderer salmer og strikker dåbsklude) eller man kan sidde med sit eget håndarbejde.

Vi er i gang med et nyt projekt ”Strik, hækl, broder og støt menighedsplejen”. Hele året vil vi arbejde med diverse håndarbejder og sælge det på et lille sommermarked til fordel for menighedsplejen.

Hvis I har nogle garnrester, stofrester, broderigarn og andet, der kan bruges til at strikke, brodere eller hækle, vil vi være glade for at modtage det i Sognegården.

Tilmelding og information hos Ina Hansen, 24 80 40 73

DER HAR GUD BYGGET HUSE TIL OS

Min ekssvigerdatter ringer jævnligt til mig for at fortælle løst og fast om sit liv, sine oplevelser, også om spørgsmål, der handler om tro og det evige liv. Engang var temaet Paradis. Og da kirkebladets tema her til september er det samme, tillader jeg mig her at fortælle følgende: Lad os kalde min svigerdatter for M. M er en ældre erfaren og afholdt børnehavepædagog. Hun elsker de børn, der går der, og er ude med dem i det fri det meste af tiden, og de elsker hende. De laver alle mulige ting sammen derude på legepladsen og i skoven, og hun får nogle gode snakke med børnene og fortæller mig om en oplevelse med en femårig dreng, som vi kan kalde for L.

L viser hende en lille død fugl, som han har fundet.

Den femårige siger: Se, den er død.

M: Ja, det er den. Vi må heller begrave den.

L: Alle mennesker skal dø.

M: Det har du ret i, det skal vi alle, også dig og mig.

L: Når vi dør, bliver vi til engle og kommer i himlen.

M: Hvem siger det?

L: Det siger min mor og min far.

M tænker: ”Det er ufatteligt, hvad forældre bilder deres børn ind!”

Højt siger hun: Nå.

L: Min mor og far siger, vi kommer til Paradis, og der har Gud bygget huse til os.

M: Det tror jeg altså ikke på.

L: Jamen, det er rigtigt.

M: Når jeg er død, kommer jeg i jorden, og så er jeg død som en sten og kan ikke gå nogen steder hen. Det kan du vel nok forstå ikke?

Så sagde L ikke mere. Tavse begravede de den lille fugl.

Da min svigerdatter havde fortalt om denne episode i børnehaven, skrev jeg en mail til hende: ”Drengen har ret. Paradis findes, og det er ikke drengens forældre alene, der siger det, for de har det fra Jesu egen mund.”

Da Jesus hang på korset derude på Golgata, hang der en røver på et kors ved siden af; han bad Jesus om at tænke på ham, når han kom til sin Far i sit rige. Jesus svarede ham: ”Allerede i dag skal du være sammen med mig i Paradis.”

Så Paradis er et sted. Det findes. Jesus har flere gange fortalt om hvordan der er, når vi kommer der, og at klog er den mand, der søger det.



Foto: Kirstin Deckert

Også den gamle seer, Esajas, havde fortalt om det og sagt, at det er et sted, hvor ingen græder mere, fordi al lidelse ikke findes mere, der findes heller ingen død der. Der er en evig sommer. Selv dyrene er gode venner og går ikke på rov hos hinanden.

Paulus siger, at, når det spejlbillede, vi har dannet os af det sted, splintres totalt og går i tusinde stykker, ser vi ikke mere i gåder, legender eller billeder, nej, da skal vi se Gud ansigt til ansigt. Det vil sige - se helt.

I Paradis får man ovenikøbet noget at spise. Fede retter, står der i biblen. Det skal nok forstås åndeligt. Døden er derfor ikke noget vi skal frygte, men glæde os til, at vi skal se det, som det er.

Og med det håb in mente synger vi gladeligt salmen ”Dejlig er Jorden”. Og det er jorden, fordi vor frelser er blevet født. Sådan står der i salmen, sådan forkyndes det i kirken. Og fordi han er født, må vi følges ad med ham i vore hjerter. Vi kan synes, at jorden er dejlig, trods al besværet.

Og vi kan gå til paradys med sang, hvis vi selv vil det, og får lov til at vokse og forvandles lige lukket ind i paradys, uden at vi har præsteret noget for det.

Kirstin Deckert

SMAGEN AF PARADIS

Paradiset! Et stort ord, der kan afføde mange tanker. For mig som ærkefynbo og madentusiast, der leder ordet paradiset uundgåeligt mine tanker imod paradisæbler, eller blot æblet. En fantastisk frugt, der både skænker søde og frydende smage, men samtidig også formår at tildele karakter gennem dens skarpe syre.

Men lad nu æblets gastronomiske egenskaber være og led blikket imod æblets mytologiske karakter. For æblet må for mange være det fremtrædende element, når vi forestiller os paradiset, som det ofte er skildret i Biblen. Syndefaldsmyten, som den ofte kaldes. Historien om Adam og Eva, der ledes i fordærv af den snu slange, der med list får Eva til at plukke og spise frugten af kundskabens træ. Vi kender alle sammen denne storslåede fortælling. Fortællingen om menneskets forfald. Historien om hvordan mennesket, gennem Adam og Eva, blev syndigt.

Men kunne man gentænke denne fortælling og særligt dens titel Syndefaldet? Korrekt er det, at Adam og Eva synder overfor Guds ord ved ikke at overholde befalingen om ikke at spise fra kundskabens træ. Men om selve handlingen, hvor de spiser fra træet, gør dem syndige kan ses på flere måder. For hvad sker der egentlig efter Adam og Eva spiser af træets frugt? De opdager de er nøgne og forsøger febrilsk at tildække sig med figenblade! Det perfekte billede på selvbevidsthed. Adam og Eva er arketyper på mennesket, som bliver bevidst om sig selv og dets tilstedeværelse i verden med andre – og dette går ikke uden tildækkende figenblade. Om det er syndigt at blive selvbevidst, det vil jeg ikke mene. For mig må Adam og Evas stunt i paradiset unægteligt ses mere som noget mere særegent og positivt. For havde de to unge mennesker ikke mæsket sig i træets frugt, da var der vel egentlig aldrig sket mere i menneskets historie? Da havde der blot været Adam og Eva, der uden tvivl, havde haft det ganske fortrinligt i paradiset, men intet andet var sket. Slægten var ikke blevet ført videre, for hvordan skulle de to have kendt til byen og blomsten?



Foto: Oliver Bendiks Hansen

Udover det, der vil jeg også vove den påstand, at vi mennesker aldrig havde opdaget det sande paradys, det jordiske paradys. For var det ikke for frugten fra kundskabens træ, der havde Adam og Eva aldrig smagt æblets mange smagsnuancer. De var aldrig blevet bevidst om sig selv og det sande paradys, som de netop trådte ud i ved at spise af frugten. Ved smagen af æblet smagte de, at det sande paradys både smager sødt og til tider surt, for det er netop samspillet mellem syreren og sødmen der kendetegner den paradisiske smagsoplevelse.

*Oliver Bendiks Hansen
Kandidatstuderende i religionsvidenskab og historie*

Orientering fra menighedsrådet

De to sognepræster og medarbejderne ved gudstjenester og kirkelige handlinger mærker nu for alvor, at især Strib er et vækstområde i pastoratet. Der er glædeligt mange dåbshandlinger, men det udfordrer den lille kirke i Strib, hvor der i forbindelse med en gudstjeneste oftest kun er plads til én dåbshandling. Det har affødt mange ønsker om lørdagsdåb.

På menighedsrådsmødet i august blev det besluttet, at der i en periode vil være én fast lørdag i hver måned med dåb i Strib kirke for at få personaleressourcerne til at slå til. Der blev også peget på, at der ofte vil være plads til dåb ved søndagsgudstjenester i Vejlbj kirke eller i Røjleskov kirke.

I relation hertil arbejder menighedsrådet intenst på at skabe større kirkerum i Strib. Lige nu er der drøftelser med øvrighederne om Strib kirkes bevaringsværdighed eller ej – og det er helt afgørende for, hvor og hvordan der kan bygges nyt i Strib.

En anden udfordring bliver at få budget 2023 på plads i løbet af efteråret med de voldsomt stigende energipriser.

Vi håber det lykkes - der må spares, hvor der spares kan.

*Svend Aage Jensen,
menighedsrådsformand*



KFUM og KFUK på Vestfyn

Velkommen til foredragsaftner, arrangeret af KFUM&K Vestfyn. Entré er 50 kr., inkl. kaffebord.



Tirsdag den 11. oktober kl. 19.30 i Asperup sognegård

Kirken, der blev delt i to

v/ Johanne Faarup, sognepræst i Middelfart

Johanne Faarup vil fortælle om det katolske Europa efter den protestantiske reformation i 1536.

Tirsdag den 8. november kl. 19.30 i Nørre Aaby sognehus

Et forsvar for oldemor – hvor var vi egentlig uden hende?

v/ Nana Hauge, sognepræst i Hårslev og Padesø

Nana Hauge vil fortælle om nogle af de oldemødre og bedstemødre, hun har mødt - i levende live såvel som i bøgernes verden.

Tirsdag den 13. december kl. 19.30 i Sognegården i Strib

Elsk mig, når jeg mindst fortjener det

v/ Kaj Skjølstrup, korshærsleder i Odense

I Kirkens Korshær møder vi mennesker, der hører til i gruppen af dem, de andre ikke må lege med.

Hvad betyder det, når vi har et kristent menneskesyn for vores tilgang til mennesker? Det vil Kaj Skjølstrup prøve at give et bud på ud fra mange års arbejde i Kirkens Korshær.

Kirkens Korshær driver bl.a. varmestuer, herberger, væresteder for børnefamilier og rådgivningstjenester i hele Danmark.



Foto: kirkenskorshaer.dk

Det er advent, og bestyrelsen er klar med lidt ekstra til kaffebordet.

Kirkehøjskolen ”Kristendommen ifølge...”

Den nye sæson 2022/23 i Kirkehøjskolen med overskriften

”Kristendommen ifølge...” byder på

5 spændende lektioner ved teolog Henning Thomsen, journalist Iben Maria Zeuthen, forfatter Jens Christian Grøndahl, sognepræst, tidl. politiker Mette Bock og teolog Anders Klostergaard Pedersen. Programmet kan ses på hjemmeside: www.kirkehojskole.dk og Facebookside: ”Kirkehøjskolen i Middelfart Provsti”. Velkommen!

LEKTION 2

Lørdag den 12. november kl. 9-12 Føns gl. skole

TAL TIL MIG - samtalen om Gud

v/ Iben Maria Zeuthen, journalist fra P1

Iben Maria Zeuthen har løbende arbejdet med inder siden af danskerne, især med profiler, kendt fra dansk politik og kulturliv. Det har hun gjort dels i programmet ”Det næste kapitel” på Radio 24syv, dels på P1 i programmet ”Tal til mig”. Formålet med det hele har været at åbne op for samtalen om Gud.

I sit foredrag fortæller Iben Maria Zeuthen om, hvordan arbejdet med programmerne satte tanker i gang: Tanker omkring livet og døden og formidlingen heraf, men også tanker om hendes egen opfattelse af det store spørgsmål: Findes der en Gud?

Tilmelding senest mandagen før på kirkehøjskolens hjemmeside: www.kirkehojskole.dk Entré er 60 kr., inkl. kaffebord.



KIRKEHØJSKOLEN
MIDDELFART PROVSTI
kristendomskursus for voksne
www.kirkehojskole.dk



Foto: Jonas Pryner Andersen,
kirkehojskole.dk

Tro og musik

I foråret 2023 inviterer Aktivitetsudvalget os ind salmesangsverdenen med temaet ”TRO OG MUSIK”.



Mandag den 23. januar kl. 19.30 i Sognegården venter os en musikalsk oplevelse - en salmesangsaften med salmekomponist Erik Sommer, organist Birgitte Skovmand og Motetkoret. Omtalen kommer i næste kirkeblad.

NAVNE OG ADRESSER

Alt vedrørende dåb, vielser og andre kirkelige handlinger:

Sognepræster

Træffes på kontoret i Sognegården i Strib efter aftale.

Bente Luise Toft

Tlf. 30 30 15 31, mail: blft@km.dk

Hanne Drejer (vikar indtil 15. november)

Tlf. 51 68 64 57, mail: hadre@km.dk

Jes Rønn Hansen (træffes fra 15. november)

Tlf. 22 37 70 87, mail: jrhh@km.dk

Alt vedrørende attester, navneændring og personregistrering:

Kordegnen

Thomas Poul Bjørn Høg

Brogade 9, Middelfart

Tlf. 23 40 94 20

Mail: strib.sogn@km.dk

Træffes mandag, tirsdag og torsdag 10-13

Kirkebladet udgives af

Vejlby-Strib-Røjleskov menighedsråd.

Redaktion: Bente K. Nørgård-Sørensen, Birgit Himmelstrup Albeck, Kristine Z. Nüchel, Torben Iversen (ansv.), Jes Rønn Hansen.

Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart

Deadline for næste blad: 1. december 2022

Materiale og indlæg sendes til redaktionen på mail: vsr_pastorat@mail.dk

Hvis ikke andet er anvist, er billedmateriale taget fra redaktionens arkiv.

Du kan finde kirkerne på Facebook:

Vejlby-Strib-Røjleskov kirker

www.pastorat.dk

Øvrige henvendelser:

Kirkegårdene

Graver Jens Otto Nielsen

Tlf. 21 47 38 97

graverkontor@pastorat.dk

Træffes efter aftale.

Sognegården i Strib

Christel Hansen Meijburg

Strib Landevej 1, Strib

Tlf. 92 43 93 30

Mail: sognegaarden@pastorat.dk

Organister

Birgitte Skovmand

Tlf. 21 81 69 65, organist@pastorat.dk

Helle Sørensen

Tlf. 30 25 90 53, hds@pastorat.dk

Sognemedhjælper

Kristine Z. Nüchel

Tlf. 40 22 01 30

kirkemedarbejder@pastorat.dk

Menighedsrådets formand

Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Kirkeværge

Frants Torp Madsen, 51 67 78 96

